

Kroniek Abdijtuin, mei en juni 2020

We beginnen deze kroniek met het laatste nieuws: (onze) Br. Thijs is door de broeders van de Gemeenschap gekozen tot abt.



Dankbaar voor de vele blijken van verbondenheid delen wij u mee dat de broeders van de Sint-Adelbertabdij heden broeder Thijs Ketelaars hebben gekozen als opvolger van abt Gerard Mathijssen die de dienst als overste van de abdij van Egmond 39 jaar heeft vervuld. De abtszegening zal op woensdag 24 juni om 9.30 uur in de abdiijkerk worden toegediend door abt Maksymilian Nawara, abt praeses van de Congregatie van de Annunciatie.

We zullen abt Thijs Ketelaars waarschijnlijk niet meer zo vaak in de tuin zien, vanwege drukke andere bezigheden, maar we weten dat hij ons op de achtergrond een warm hart toedraagt. We wensen hem veel wijsheid toe in deze nieuwe roeping. De rechterfoto heb ik genomen vanaf ons TV-scherm, van de "inauguratieplechtigheid".

Abdijwinkel

De winkel is weer open en in het restaurant (Benedictushof) kan weer een kopje koffie, of thee getapt worden. Het terras bij de kruidentuin is opgeknapt en is bedoeld voor stille bezoekers (Stilteterras).



Ook hebben we de winkelentree aantrekkelijker gemaakt met een paar zitjes. Het werkt bijzonder goed, want afgelopen tijd waren de zitjes regelmatig bezet.

De planten vragen in deze warme weken voortdurend om water, maar de dankbaarheid straalt ervan af. Ook de jonge aanplant in het Vleugelpark waardeert de wekelijkse waterplensen, maar wat kost dat ons steeds weer veel tijd.....



De oude fiets bij de winkel is door een tuinvrijwilliger opgeknapt en staat weer te pronken bij de voordeur.

Veelzijdig

Soms gaat de tuingroep “de lucht in” om losliggende dakpannen opnieuw vast te leggen....



en soms “de grond in”, bij de aanleg van een nieuw stukje waterleiding.



Vogels en insecten

Inmiddels hangen in de tuin 35 nestkastjes voor mezen en andere vogels. Kenners zeggen dat er een aantal bewoond is (geweest), geweldig toch?

Ook het insectenhotel is gelukkig bewoond.



Werkdagen juli en augustus: We gaan weer voorzichtig beginnen met de zaterdagen. Wil je niet vergeten om je aan te melden door het e-mailtje ingevuld terug te sturen?

Heb het goed en een goede gezondheid gewenst,

27juni 2020, Henk Hamers, *Coördinator tuinonderhoud*